

## Gudstjänster i februari och mars:

- 7.2 Söndag 11.00 Nattvardsudstjänst, Roger Andersson  
14.2 Söndag 11.00 Gudstjänst, Roger Andersson  
21.2 Söndag 11.00 Gudstjänst, Patrik Nordman  
28.2 Söndag 11.00 Gudstjänst, Henrik Nymalm  
7.3 Söndag 11.00 Tillsammans-gudstjänst, Fanny Backman m fl  
14.3 Söndag 11.00 Gudstjänst, Roger Andersson  
21.3 Söndag 11.00 Gudstjänst, Roger Andersson  
28.3 Söndag 11.00 Gudstjänst, Lars Fridfors

(ändringar och tillägg kan komma – följ med epost och FB)

# Missionskyrkan i Borgå

**Missionskyrkan i Borgå**, Fredsgatan 37, 06100 Borgå, Finland [missionskyrkan.weebly.com](http://missionskyrkan.weebly.com)

**Pastor:** Roger Andersson 050-5272285 [rogergandersson@gmail.com](mailto:rogergandersson@gmail.com)

**Barnledare, styrelseordf:** Fanny Backman 050-5451221 [fanny\\_marika@hotmail.com](mailto:fanny_marika@hotmail.com)

**Sekreterare:** Carola Gull: 040-5676998 [carola.gullcg@gmail.com](mailto:carola.gullcg@gmail.com)

**Kassör:** Dick Gustafsson 040-5093383 [dick.gustafsson@gmail.com](mailto:dick.gustafsson@gmail.com)

**Konton** (Andelsbanken):

**Verksamheten:** FI90 5358 0620 4032 50 ref 2561

**Byggkonto:** FI89 5358 0620 4032 68 ref 2587

**Barn&unga / FMU:** FI45 5358 0620 4032 84 ref 2642

**Diakonikonto:** FI67 5358 0620 4032 76 ref 2626

## februari - mars 2021



## ”Inte ställa in, utan ställa om.”

Styrelsen för Missionskyrkan i Finland hade ett sammanträde i lördags, och vi kom rätt snabbt in på det alltså aktuella ärendet: hur kunna ordna verksamheten i våra församlingar just nu? Hur kan vi fortsätta att vara det ljus och det salt som Jesus kallat oss till, när vi inte kan mötas som förr? Och jag minns att någon sade: vi skall inte ställa in, utan ställa om.



I ett schackspel har de olika pjäserna olika egenskaper och olika rörlighet. Man kan lära sig hur det är att spela med alla pjäserna kvar, och hur det är när vissa av ens pjäser blir borttagna. Drottningen är väl den pjäs som man helst av allt inte vill mista, för den är så viktig i spelet. Men samtidigt – om drottningen tas bort kanske man istället får lära sig mera hur de övriga pjäserna fungerar – enskilt och tillsammans med varandra.

Kanske man kunde göra en försiktig parallell mellan ett schackspel utan drottning och en församling utan möjlighet att samlas 😊 Visst, vi känner oss vingklippta, vi saknar alla varandra och gemenskapen i kyrkan och under våra gudstjänster. Gemenskapen med varandra ger ju oss så mycket styrka och glädje för varje ny dag och vecka.

Men istället för att fastna i det vi inte har just nu, borde vi säkert tänka kreativt på det vi ännu *har* kvar och det vi *kan* göra. Kanske det finns idéer, initiativ och gåvor som nu kunde tas i bruk? Du och jag kan ta frågan till oss: - hur kan jag *vara* kyrka i en tid som denna, då vi inte kan *gå* till kyrkan?

Och dessutom – schackspelet handlade ju aldrig om drottningen, utan om kungen.

Vi har Kungen, ingen kan ta Honom ifrån oss. Och Han har redan vunnit segern får vår skull. Låt oss visa vår tacksamhet till Kung Jesus genom att ta fram allt som Han har lagt ned i sin församling, i oss. Jag är helt övertygad om att den tid som nu är innehåller mycket gott för Guds rike och Jesu församling. Vi har en Gud som är en mästare på att vända något ont till något gott.

Roger

*Even what the enemy means for evil  
You turn it for our good  
You turn it for our good and for Your glory  
Even in the valley, You are faithful  
You're working for our good  
You're working for our good and for Your glory*

*Även allt den onde vill förstöra,  
vänder Du till något gott  
vänder Du till något gott och till Din ära  
Genom alla dalar är Du trofast  
och Du formar våra liv  
Ja, Du formar våra liv, till Din ära*

hämtat ur Sovereign Over Us av Aaron Keyes  
övers Lennart & Ingela Hall, Rickard Sundström, Lars Petersson